



# Reformatief

Contactblad van de Hersteld Hervormde Evangelisatie  
Eben-Haëzer i.o. te Papendrecht

Jaargang 1 - nummer 14

9 oktober 2004

## Zalig zijn die treuren

### Meditatief

Door schade en schande is de prediker wijs geworden. In alle dingen van deze wereld mag hij nu ijdelheid zien. Hij kan er niet meer in leven. Hij gruwt ervan. De leegheid van aardse blijdschap heeft hij veelvuldig ervaren. Nu heeft de Heere hem ervan afgebracht. Hij mag een andere gang leren in zijn leven. Hoewel hij zeer dwaas heeft gehandeld en zeer veel zonden heeft gedaan, mag hij toch nog tot bezinning komen, om aan de troon der genade neer te vallen en daar een verloren zondaar te worden.

De Heere gaat hem onderwijzen aangaande de ontstellende leegheid van ons leven. Welke leegheid? Dat we zeer binnenkort sterven gaan. Wat is dan het leven? De prediker heeft door Goddelijk onderwijs geleerd: het treuren is beter dan het lachen. Waarom? Mag je niet lachen? Moet je treuren? Dwaze vragen kunnen wij stellen, maar de woorden blijven staan. Woorden van levenswijsheid, ja: woorden van Goddelijke wijsheid. Moge de Heere ons allen de betekenis en de waarheid ervan doen verstaan. Het is immers niet anders. In dagen van blijdschap, succes, voorspoed en geluk vergeet een mens de wezenlijke zin en inhoud van het leven. En in dagen van droefheid, waarover de prediker in vers 1 en 2 schreef, komt de vraag naar het levensdoel weer duidelijk voor ogen. Waarom leef ik eigenlijk? Is niet alles zinloos? Ik ga straks sterven... En wanneer de dokter het zegt, klinkt het zo totaal anders dan wanneer de dominee het zegt: "U moet helaas sterven!"

Maar nu is er een volk, dat bij elke verjaardag mag zeggen: gelukkig, dit afgelopen jaar hoef ik niet meer te leven. Gelukkig, ik ben weer een jaar dichterbij huis. Gelukkig, ik mag straks dit aardse leven afleggen. Dan is er geen zonde en geen vlees meer. Dan is er geen rouw en geen Godsgemis meer. Dan zal ik altijd en eeuwig bij U zijn, Die mij hebt geroepen en getrokken uit de duisternis. Ik deed alsof ik blij was. Ik lachte graag. Ik was constant bezig mijn gedachten te verstrooien. Ik wilde niet anders dan mij begraven in de genietingen van de wereld. Ik hield van uitgaan, pretmaken. Maar toen kwam God en Hij deed mij zien, dat ook ik moet sterven. Niet alleen een ander, maar ook ik.

*Het treuren is beter dan het lachen, want door de droefheid des aangezichts wordt het hart gebeterd.*

Prediker 7:3

Het is immers (vers 2) het einde van alle mensen! Toen was het met dat grenzeloos oppervlakkige gedaan. Toen kwam de dood voor mijn aangezicht. Ik moet sterven. En sterven is God ontmoeten. Zal het dan kunnen?

O, wat een wonder als we zó leren treuren. Als we zó het lachen verleren. Dat is niet zwartgallig of somber zijn, maar dat is gezonde droefheid. Een droefheid over de straf op de zonde en vooral een droefheid over de oorzaak van de dood. Wie hier niet leert treuren over zijn Godsgemis, over zijn verknoeiende leven, over al zijn God-onterende zonden, over de leegheid en ijdelheid waarin hij zich zo trachtte te vermaken, die zal bemerken dat de eeuwigheid een eindeloos treuren is. Wie echter de ware blijdschap, de eeuwige vreugde, wenst in te gaan, die bedenke dat er maar één weg ten leven is, namelijk zoals Jezus het ons leert: zalig zijn die treuren!

Vervult oprechte rouw óns hart, omdat we dagelijks Hem beledigen, Die zo uitnemend goed voor ons is? Vervult ook oprechte begeerte ons hart om straks te mogen worden verlost van alle klagen en kermen? Nee, niet als we de droefheid naar de wereld hebben, de droefheid alleen over onze geliefden en over de gevolgen der zonde, maar ook vooral het berouw over onze hemelgerende ongerechtigheid. We gaan allen sterven. De dag van iemands dood is beter, zegt de prediker, dan de dag dat hij geboren wordt. Dat is voor alle Godvruchtigen waar. Zij mogen ingaan in de eeuwige vreugde. Ze worden geboren tot moeite en sterven tot heerlijkheid. Hoe zal de dag van onze dood zijn? We komen allen een keer aan de beurt. Verheugt u zich reeds, omdat het straks sterven mag worden? Dat u mag uitzien in sterk verwachten: de Heere is nabij! O, hoe zalig is het volk, dat dit geklank, dit gejuich kent. Het hart wordt door de Goddelijke droefheid verbeterd, goed gemaakt. Wedergeboorte en bekering, geloof en genadige schuldvergeving worden geschonken. Hebt u er nog geen deel aan? Het is niet verboden erom te vragen!

Ds. W. Pieters

Samenkomsten in de komende weken (Noordersingel 22):

zondag 10 oktober	8:30 uur	Ds. P. Korteweg (IJzendoorn) Voorzang: Ps. 49 : 1
	14:30 uur	Ds. L. Groenberg (Oud-Beijerland) Voorzang: Ps. 50 : 1 + 9
	Collecten:	1. Woord en Daad, project: revalidatiekliniek voor leprapatiënten in India 2. Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. 3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw
zondag 17 oktober	8:30 uur	Dr. P. Buitelaar (Ridderkerk) Voorzang: Ps. 51 : 4
	14:30 uur	Ds. K.J. Kaptein (Sprang-Capelle) Voorzang: Ps. 52 : 6 + 7
	Collecten:	1. Stichting Bonisa Zending (verbreiding van het Evangelie in China) 2. Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. 3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw
zondag 24 oktober	8:30 uur	Ds. H. Verheul (Amersfoort) Voorzang: Ps. 53 : 6
	14:30 uur	Ds. C. Gielen (Middelharnis) Voorzang: Ps. 54 : 1 + 3
	Collecten:	1. Stichting De Ondergrondse Kerk (hulp aan verdrukte Christenen wereldwijd) 2. Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. 3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

Vorige week heeft het bestuur opnieuw vergaderd. Omdat veel zaken inmiddels zijn geregeld, worden de bestuursvergaderingen wat minder intensief. Voor wat betreft de formele voortgang is het wachten op het antwoord van de classis na de visitatie van vorige maand. Vast onderdeel in onze bestuursvergadering is een samenspreking met de kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente. Het is iedere keer weer met grote dankbaarheid en vreugde dat we daarop terugzien. Behalve de ruime gastvrijheid die ons op de zondagen wordt geboden, zijn het ook de mogelijkheden die ons door de week ter beschikking staan die ons nopen tot dankbaarheid, en voor ons ook een voortdurende bron van grote vreugde vormen. De Heere heeft alles tot zover met ons nog wel willen maken. Waken we ervoor om het allemaal vanzelfsprekend te vinden? Het is de Heere die harten neigt en alle dingen leidt. Hem zij daarvoor dan ook de dank.

#### Informatieavond

We zien met dankbaarheid terug op de informatieavond die we hebben mogen houden. De grote opkomst op deze avond was voor ons als bestuur een grote vreugde. We hebben ons uiterste best gedaan om u een uitgebreid beeld te schetsen van het winterwerk dat gaat beginnen. Mogelijk ten over-

vloede melden we, dat wanneer u met vragen zit, ook met betrekking tot het winterwerk, u altijd terecht kunt bij de bestuursleden.

#### Hervormingsavond

Op D.V. zaterdag 30 oktober willen we in een kerkdienst stilstaan bij de Hervorming. Deze dienst staat onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente en ons bestuur. Voorganger in deze dienst zal zijn Ds. D. Heemskerk uit Opheusden. Aanvang 19:30 uur. Bij deze willen wij u hiervoor hartelijk uitnodigen. Voor de goede orde melden wij u nogmaals dat dit een ambtelijke eredienst zal zijn.

#### Bijbellezingen

Eerder werd u al geïnformeerd over het feit dat Ds. J.W. van Estrik uit Goedereede een aantal bijbellezingen voor ons wil houden. De data die daarvoor genoemd werden, zijn: 13 oktober, 17 november en (waarschijnlijk) 15 december. Om mogelijke misverstanden te voorkomen, berichten wij u dat dit géén kerkdiensten zijn.

#### Winterwerk

Met ingang van dit nummer van *Reformatief* willen we u ook graag blijven informeren over de activiteiten die in het winterseizoen georganiseerd

worden. Daarvoor is de rubriek “Agenda” in het leven geroepen. In verband met het feit dat de Oud Gereformeerde Gemeente in het winterseizoen ook de nodige activiteiten ontplooit, kunnen onze activiteiten niet altijd op dezelfde vaste avond plaatsvinden. Daarom is het nuttig dat u van de data genoemd in deze “Agenda” goede nota neemt. Ten overvloede zij nog vermeld dat alle genoemde activiteiten plaatsvinden in het kerkgebouw aan de Noordersingel, tenzij anders aangegeven. □

## Pastoraal

### Onze zieken

Voor zover wij op dit moment weten, verblijft er niemand van ons in het ziekenhuis. Als we ons goed herinneren, is dit nog niet eerder voorgekomen. Een feit om even bij stil te staan, dachten we. Dat betekent echter helaas niet dat er onder ons ook geen zieken meer zouden zijn.

In de vorige *Reformatief* hebben we u gemeld dat mevr. Van den Berg (Pontonniersweg 157) na een operatie weer thuis mocht komen. Kort daarna moest zij echter opnieuw in het ziekenhuis worden opgenomen. Haar omstandigheden maakten het noodzakelijk om opnieuw geopereerd te worden. Inmiddels is zij weer thuis. Hoewel nadere onderzoeken een positief beeld laten zien, zal, nadat ze weer is aangesterkt, nog een nabehandeling volgen. We spreken de wens uit dat u weer snel aan mag sterken. We denken ook aan wat David in één van zijn psalmen schrijft: “Wentel uw weg op de Heere, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken.” De Heere geve u, met uw zuster, ook in geestelijk opzicht al wat nodig is.

Eveneens ziek thuis verblijft Marion van den Adel (Vossiusstraat 10). Al zoveel weken achtereen hebben we de ziekte van Marion moeten melden. Helaas moeten we berichten dat haar gezondheidstoestand aanmerkelijk achteruitgaat. Waren haar omstandigheden al zorgelijk, haar weerstand begint nu ook af te nemen, waardoor de zorgen alleen nog maar toenemen. David zong ervan in Psalm 143: “Ik schuil in mijn benauwde dagen, bij U mijn God alleen.” De Heere schenke in Zijn genade al het nodige en zij jullie nabij.

Ook ons bestuurslid P. Kooy (P.C. Hooftlaan 125) is ziek, ook daarvan hebben wij u al eerder moeten berichten. Op dit moment heeft hij veel pijn. Ook zijn omstandigheden brengen de nodige zorgen met zich mee. Met hulp van artsen wordt bekeken of door middel van het gebruik van (andere) medicijnen enige verlichting van deze pijn verkregen kan worden. Dat u ook mag weten van de schuilplaats waarvan de psalmist spreekt: “Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.”

woensdag 13 oktober

20:00 Bijbellezing Ds. J.W. van Estrik

vrijdag 15 oktober

18:30 en 19:30 Catechisaties

dinsdag 19 oktober

18:30 Kinderclub

donderdag 21 oktober

Geen catechisaties i.v.m. herfstvakantie

donderdag 28 oktober

18:30 en 19:30 Catechisaties

zaterdag 30 oktober

09:30 – 12:30 Kledinginzameling KOEH

19:30 Hervormingsavond

Vorige week donderdag moest na een verkeersongeval mevr. Kok (Pieter Langendijkstraat 40) in het ziekenhuis worden opgenomen. Een hersenschudding en een hoofdwond maakten het noodzakelijk dat zij één nacht in het ziekenhuis bleef. Inmiddels mag zij weer thuis zijn. De Heere heeft nog gespaard en bewaard. Daarom is er ook alle reden om Hem te danken. Hij schenke ook een spoedig herstel. Dat het in deze dagen van benauwdheid mag wezen zoals de psalmdichter het ergens verwoordt: “De Heere is bij mij, ik zal niet vrezén.”

### Tenslotte

Een kort bericht deze keer. Dankbaarheid voor het feit dat er niemand in het ziekenhuis is opgenomen enerzijds, anderzijds wat geeft dit korte bericht toch reden voor heel veel zorg. Wat een nood zit er allemaal achter deze enkele regels die we schreven. Hoe worden we op deze manier ook nadrukkelijk bepaald bij de gevolgen van de zonde. Dat ook dit nog een middel mag zijn om ons te bezinnen. Hoe ernstig onze val ook is, het behoeft niet het laatste te zijn. Ook het Evangelie mag klinken. Elke zondag mag ook onder ons het Woord nog bediend worden. De Heere geve vrucht op het gepredikte Woord. Tot uitbreiding van zijn Koninkrijk en tot behoud van onze zielen. Immers “de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.” □

Twee weken geleden, op 26 september, is bij de collecte een bijdrage gevraagd voor de Stichting “Kom Over En Help”. Naast een centraal kantoor in Nijkerk werkt deze stichting sinds 1997 met verschillende plaatselijke comités. Ook in onze directe omgeving is zo’n comité actief, namelijk vanuit Alblasterdam.

Onder het motto “Help Oost-Europa aan

kleding” organiseert het Alblasserdamse comité, in samenwerking met het comité Hardinxveld-Giesendam/Sliedrecht, tweemaal per jaar een kledinginzameling in de Alblasserwaard. Op veel adressen in de regio staan D.V. zaterdag 30 oktober tussen 9:30 en 12:30 uur weer vrijwilligers klaar om kleding in ontvangst te nemen, ook in het kerkgebouw van de Oud Gereformeerde Gemeente aan de Noordersingel. We willen deze inzameling graag onder uw aandacht brengen.

Ingezameld worden goede gebruikte **kleding, schoenen en dekens**. Via contacten in Oost-Europa is bekend dat deze artikelen nog zeer schaars zijn. Schoenen kunnen het beste per paar met de veters aan elkaar gebonden worden. Ook klein kinderspeelgoed is welkom. Verzocht wordt om **stevige** plastic zakken te gebruiken, die ook goed dichtgebonden zijn. Zakken van dun plastic zijn niet goed bruikbaar, want deze kunnen tijdens het overladen makkelijk scheuren, waardoor kleding en schoenen los op straat of in de auto terecht komen.

De kleding wordt met eigen vervoer van KOEH gebracht naar de Oekraïne, Albanië, Wit-Rusland, Bulgarije, Moldavië, etc. Via kerkelijke gemeenten aldaar wordt de kleding verdeeld, ook aan mensen die niet tot de kerk behoren. Hiermee probeert men mensen te winnen voor het Evangelie. Deze kleding voorziet nog steeds in een grote behoefte, en komt zeker niet terecht in het handelscircuit.

We weten dat ook onder ons betrokkenheid wordt gevoeld met de noodlijdende bevolking in Oost-Europa, en we vertrouwen erop dat u waar mogelijk ook op deze praktische manier invulling wilt geven aan de bijbelse opdracht. □

## Verantwoording

De opbrengst van de gehouden collecten in de afgelopen weken is als volgt:

19 september:	
Stichting Ontmoeting	€ 200,75
Herst.Herv. Ev. Eben-Haëzer i.o.	€ 388,48
26 september:	
Stichting Kom Over En Help	€ 202,01
Herst.Herv. Ev. Eben-Haëzer i.o.	€ 331,28

In het afgelopen kwartaal is voor het beluisteren van CD-opnamen uit onze bibliotheek in het busje aan giften ontvangen € 165,60. Hiervoor onze hartelijke dank. □

\*

De dagen uwer treuring zullen een einde nemen  
(Jesaja 60:20)

De Heere spreekt soms lieflijk tot de Zijnen,  
die treurend over deze aarde gaan:  
‘De dagen van uw treuring gaan verdwijnen.  
Het eeuwigdurend Licht breekt voor u aan!’

Niet eeuwig zullen ze in druk verkwijnen,  
eens komt een einde aan hun levensbaan.  
Zij zullen dan, als zij voor God verschijnen,  
in ’t reine bruidskleed voor hun Rechter staan!

Dan zal de Heere alle tranen drogen.  
Dan zullen ze Hem zien met vrolijk’ ogen.  
Dan zingen z’ in de reine hemelsfeer:

‘Drie-enig God, wat heeft U toch bewogen,  
dat U op zondaars zag met mededogen?  
U zij de lof, de heerlijkheid, de eer!’

Christien de Priester  
*Onbegrepen wegen*

---

*Reformatief* is een tweewekelijkse uitgave van de Stichting tot behoud van de Nederlandse Hervormde kerk van de gemeente van Papendrecht, en zal (na oprichting daarvan) overgaan naar de Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer te Papendrecht.

Tijdelijk bestuur: J.C. van Os (voorzitter), W.P. Kooy (secretaris, Heidezoo 34, 3355 SC, 078-6158559, peter.kooy@worldonline.nl), P. Kooy (penningmeester), J. Bezemer, P.A. Klop (ledenadministratie, Dijkstraat 31, 3353 GJ, 078-6153501, p.a.klop@kliksafe.nl), J.G. Korevaar, A. Kooy, H. Wijgerse.

Elektronische versies: [www.reformatief.nl](http://www.reformatief.nl)  
Redactieadres en coördinatie verspreiding:  
Fam. Bezemer, Beukmolen 46, 3352 AD, tel. 078-6155076 (na 20:00 uur)  
E-mail: [redactie@reformatief.nl](mailto:redactie@reformatief.nl)  
Eindredactie: P. Kooy, P.C. Hoofllaan 125, 3351 EM, tel. 078-6154662

*Reformatief* wordt gratis verspreid.  
Giften: bankrek. 3930.97.536 t.n.v. St. Behoud Ned. Herv. kerk Papendrecht. □

Colofon