



# Reformatief

Contactblad van de Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. te Papendrecht  
behorend tot de Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk

Jaargang 1 - nummer 11

28 augustus 2004

## Het profetische Woord

Meditatief

De apostel Petrus draagt de gemeente op zijn hart en weet dat de aflegging van zijn tent, zijn lichaam, spoedig zal geschieden. Hij haast zich nogmaals de gemeente op te wekken door vermaning.

De aanleiding tot zijn schrijven is het optreden van dwaalleraars die de gemeente bedreigen. Deze grijpen Gods genadige verlossing door de Heere Christus aan, maar... dat doen ze om die te verdraaien tot een vrijbrief om te zondigen. Verder loochenen zij de komst van de dag des gericht van de verschijning van de Heere in heerlijkheid om alle goddeloosheid te wreken.

De apostel wil de gelovigen voor de misleiding door deze lieden behoeden. Hij spoort de gemeente aan tot beoefening van die geloofsdeugden, die hen sterken kunnen tegen de invloed van deze zondaars. Hij bindt hen de onbedrieglijke waarheid van het Evangelie op de ziel én de waarheid van de verschijning van de Heere om te oordelen de levenden en de doden. Tot weerlegging van de dwaalleraars, die de Schrift verdraaien en loochenen, en tot versterking van de gelovigen schrijft de apostel: "Wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is."

Met oor en oog is Petrus getuige geweest van de vastheid van het Woord. Het profetische Woord kondigde de komst des Heeren aan en in Christus' komst is de vervulling gekomen. "Ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord," mag de apostel zeggen. Niet alleen als oorgetuige, ook als ooggetuige mag de apostel een onverdacht getuigenis afleggen. Hij herinnert de gelovigen aan wat hij met Jakobus en Johannes op de berg der verheerlijking heeft gezien. Christus' verheerlijking was de bevestiging dat Hij de Zoon van God was, en dat God in Hem de vervulling van Zijn belofte had gegeven. Deze vervulling waarborgt de algehele werkelijkheid van het Woord van de Heere. "En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is." Welk een bemoediging en troost ligt hier voor Gods volk. Wat geschreven staat, daar kunnen we vast op aan. Gods Woord is Gods Woord. De Schrift is van Goddelijke oorsprong. Petrus zegt: "Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken."

Nogmaals: hoe troostrijk is dit voor de kinderen des Heeren. Het staat vast dat de poorten der hel Gods volk niet zullen overweldigen. O volk, daarop mag u zich verlaten, al wordt u nog zo fel bestookt. De goede Herder heeft verklaard dat niemand één van Zijn schapen uit Zijn hand zal rukken. Dat staat vast. De Heere

*En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is.  
2 Petrus 1:19a*

verzekert de Zijnen dat Hij in het grootste gevaar bij hen zal zijn.

En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is. Dat geldt niet alleen van de beloften van de Heere, maar ook van Zijn bedreigingen. O, dat alle onbekeerden van harte vrezden. Het staat vast dat de Heere ten gerichte komt; dat de schapen en de bokken voor de troon gescheiden zullen worden; dat er geen wederkeer zal zijn uit de buitenste duisternis, waar weinig zal zijn en knersing der tanden.

Hebt u, lezer, dat Woord als een lamp voor uw voet, als een licht voor uw pad? Dat Woord is ons door God in de tijd van de Reformatie gegeven. Dat Woord is zeer vast. Wat is het erg als u met Rome dat Woord terzijde legt, als u de waarheden van de Bijbel in het slijk vertreedt, als u met de ongelovige wetenschap dat Woord bestrijdt. Staat dat Woord geschreven in uw hart? Het is niet genoeg, wanneer u oppervakkig zegt: "Het staat in de Bijbel, ik geloof het." Wat is dat voor een geloof? Het Woord moet in ons *leven*. We moeten niet alleen het Woord hebben, maar het Woord moet *ons* hebben. Zijn we erdoor gegrepen? Dat is wat anders dan verstandelijk toestemmen. Gegrepen worden door het Woord is: komen onder de mokerslag van het Woord, dat onze harten verbrijzelt. Gegrepen worden door het Woord is: in aanraking komen met een tweesnijdend scherp zwaard, dat ons neervelt in de diepte van zonde en schuld. Het wordt een omkomen. Maar, o wonder... om dan op te mogen staan! Want daar, waar we worden neergestoten, komt de Christus Zich openbaren, Die terneergebogen opricht uit het stof, Die gewonden balsemt en geneest. Dat kan alleen wanneer de Heilige Geest ons oog opent en ons hart ontsluit. Vraag daarom gedurig om de bediening van de Geest, Die de Heere naar Zijn Woord wil schenken aan degenen die Hem zonder ophouden daarom bidden. U, die waarlijk bekommerd bent vanwege uw zonden, grijp moed! Het staat vast dat de Christus is gekomen om verlorenen te zoeken en zalig te maken. En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is. O volk, wees niet versaaagd. Luther zong: "De vijand draagt zijn rusting nog, van gruwel en bedrog, maar hij zal als kaf verdwijnen." Bestudeer en overdenk biddend dat Woord, dat God ons heeft teruggegeven door mannen als Luther en Calvijn.

Koning der Kerk, heb dank voor de gave van Uw Woord, dat zeer vast is voor het verleden, voor het heden en... voor de toekomst.

De verheerlijkte Christus komt weldra weder.

Wijlen Ds. J. Catsburg

Samenkomsten in de komende weken (Noordersingel 22):

zondag 29 augustus	8:15 uur	Ds. H. Verheul (Amersfoort) Voorzang: Ps. 37 : 2
	14:30 uur	Ds. C. Gielen (Middelharnis) Voorzang: Ps. 38 : 1 + 15
	Collecten:	1. Stichting Schuilplaats (Christelijke hulp aan mensen in psycho-sociale nood) 2. Herv. Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. (Hersteld Ned. Herv. Kerk) 3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw
zondag 5 september	<u>8:30 uur</u>	Ds. W. Groenenboom (Waardenburg) Voorzang: Ps. 39 : 5
	14:30 uur	Ds. A. de Groot (Numansdorp) Voorzang: Ps. 40 : 1 + 2
	Collecten:	1. VBOK, Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind 2. Herv. Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. (Hersteld Ned. Herv. Kerk) 3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw
zondag 12 september	<u>8:30 uur</u>	Ds. C. Oorschot (Tholen) Voorzang: Ps. 41 : 6
	14:30 uur	Ds. C.M. Visser (Boven-Hardinxveld) Voorzang: Ps. 42 : 1 + 5
	Collecten:	1. Stichting Spaanse Evangelische Zending (verbreiding van het Evangelie in Spanje en Latijns-Amerika) 2. Herv. Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. (Hersteld Ned. Herv. Kerk) 3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

Ook het (voorlopige) bestuur heeft, na een onderbreking wegens vakanties, de werkzaamheden weer op mogen nemen. De eerste bestuursvergadering hebben we inmiddels ook al weer achter de rug.

Veel nieuws is er op dit moment echter nog niet te melden. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat niet alleen onder ons, maar ook in bredere verbanden, veel bestuurlijke werkzaamheden als gevolg van vakanties stil hebben gelegen.

Op onze laatste bestuursvergadering heeft het komende winterwerk veel aandacht gekregen. Zoals we u al eerder hebben bericht, willen we u daar zo uitgebreid als mogelijk is over informeren tijdens de te houden gemeenteavond op D.V. 22 september.

#### Aanvang samenkomsten

Graag herinneren we u er nog aan, dat met ingang van D.V. 5 september a.s. de samenkomsten 's morgens om 8:30 uur zullen aanvangen. □

#### Onze zieken

In het Alb. Schweitzer Ziekenhuis lokatie Dordwijk (Postbus 444, 3300 AK Dordrecht) verblijft

nog steeds mevr. Verheul (Pontonniersweg 129). Haar omstandigheden blijven erg zorgelijk. Al zo lange tijd in het ziekenhuis, ja nu zelfs tien weken aaneengesloten. In deze omstandigheden wijzen we graag op wat de Heere Jezus Zijn discipelen belooft: "En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld." Dat dit ook uw deel mag zijn. De Heere zij u nabij.

Er zijn ook ernstig zieken thuis. We noemen Marion van den Adel (Vossiusstraat 10). Op het moment dat we dit bericht opmaken, lijkt alles wat stabiel. We schrijven het echter met zeer veel schroom. We weten immers, ook uit het recente verleden, dat dit soms erg snel kan wijzigen. Marion is ernstig ziek en daarom is er ook zeer veel zorg. David mocht ervan dichten in de 41<sup>e</sup> psalm: "De Heere zal hem ondersteunen op het ziekbed." Dat dit zo ook werkelijk geloofd en beleefd mag worden.

We denken ook aan ons bestuurslid P. Kooy (P.C. Hoofllaan 125). In de afgelopen weken werden opnieuw enkele onderzoeken in het ziekenhuis uitgevoerd nadat zich wat klachten hadden voorgedaan. Deze onderzoeken hebben nu uitgewezen, zo lieten de doktoren weten, dat een verdere medische behandeling van deze ziekte eigenlijk maar zeer beperkt mogelijk is. Een zeer ernstige boodschap. Tot

Wie zullen we dan gaan? Ook als de medicijnmeester het moet laten afweten, mogen we elkaar wijzen op die grote Heelmaker. We denken aan het gebed van David in Psalm 25: “Tot U, o Heere! hef ik mijn ziel op. Mijn God! op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden.”

Ook rond de gezondheid van mevr. Van den Berg (Pontonniersweg 157) zijn ernstige zorgen. Er vinden thans nog onderzoeken plaats, waarvan de uitslagen nog niet bekend zijn op het moment dat we dit schrijven. Zo worden spanningsvolle momenten beleefd deze dagen. De Heere schenke in Zijn genade nog uitkomst. We herinneren aan de woorden van Micha: “Maar ik zal uitzien naar de Heere, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.” Al onze zieken bevelen we van harte aan in uw voorbede.

### Overleden

In de vroege ochtend van maandag 16 augustus overleed in de leeftijd van 70 jaar Teuntje Besseling-Kraal, laatst gewoond hebbend Veerweg 84. Op uitdrukkelijk verzoek van haarzelf hebben we in *Reformatief* maar weinig over haar ziek-zijn bericht. Toch wisten zeer velen in onze gemeente dat zij ernstig ziek was. Meerdere keren werd zij daarvoor ook behandeld. In onze vorige *Reformatief* hebben we nog melding gemaakt van het feit dat opnieuw chemokuren noodzakelijk waren. Menselijkerwijs gesproken bleef er nog steeds hoop en uitzicht. Nu midden tijdens deze kuur kwam zeer onverwachts haar overlijden, welhaast als een dief in de nacht. Zo werd een huwelijksband van bijna 49 jaar verbroken. Mensenwoorden schieten hierbij te kort.

Mevr. Besseling heeft zich laten kennen als iemand die dicht bij de Heere en Zijn Woord wilde leven. Daarin mag zij tot een rijk voorbeeld zijn

voor ons allen. We weten ook van haar aanvechtigen, met name waar het ging over de zekerheid van het geloof. Treffend was de tekst die op de rouwkaart stond: “Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft.” Ziende op onszelf kan het inderdaad nooit. Maar, o wonder van genade, God zond Zijn Zoon om verzoening te doen. Geloven we dat? Dan mag er ook vertrouwen zijn, zoals de catechismus ons dat verwoordt: “Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, wat God ons in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdienste van Christus wil.”

Wie zal het verdriet rond dit heengaan van een geliefde vrouw, moeder en oma kunnen peilen? Het is onze wens en bede dat uit dit verlies voor velen nog een geestelijke winst mag voortkomen. We condoleren de achterblijvende familie van harte met dit verlies en wensen u toe dat de Heere u mag troosten en kracht wil schenken om verder te gaan. Dat u het David, nadat hij in één van zijn Psalmen heeft gezegd dat zijn dagen een handbreed gesteld zijn, na mag zeggen: “En nu, wat verwacht ik, o Heere! Mijn hoop, die is op U.” Immers wanneer we onze verwachting op de Heere stellen, zullen we nooit beschaamd uitkomen.

De begrafenis vond plaats op vrijdag 20 augustus, op de begraafplaats aan de Adm. De Ruyterweg, na een rouwdienst die werd geleid door Ds. K. ten Klooster.

### Rouw

We leven ook mee met de fam. Waverijn (Campanulahof 31), die eveneens onverwacht met een overlijden werd geconfronteerd. Een broer en zwager van slechts 39 jaren oud kwam om bij een verkeersongeval. Opnieuw gaat de roepstem uit, ook onder ons. Weer blijkt dat niet iedereen een ziekbed krijgt en nog eens wordt het waarheid dat oude mensen moeten sterven, maar ook jonge mensen kunnen sterven. Leren wij dan ook, zoals Mozes het in het gebed van Psalm 90 schreef, also onze dagen te tellen, dat wij een wijs hart becomen? De Heere sterke allen in het dragen van dit verlies.

### Doopdienst

Hoe dicht dood en leven soms bij elkaar liggen, bleek ook afgelopen zondag. Moesten we 's morgens de eerste overledene uit eigen kring afkondigen, 's middags mochten we onze eerste doopdienst meemaken. In een dienst die werd geleid door Ds. W.L. Smelt uit Stellendam, en waarin

## Verantwoording

De opbrengst van de gehouden collecten in de afgelopen weken is als volgt:

25 juli:

ZOA Vluchtelingen zorg (Sudan)	€ 204,42
Herv. Evang. Eben-Haëzer i.o.	€ 298,10

1 augustus:

Isaac da Costa-Fonds	€ 156,05
Herv. Evang. Eben-Haëzer i.o.	€ 267,65

8 augustus:

Stichting Predikantstraktementen	€ 355,68
Herv. Evang. Eben-Haëzer i.o.	€ 263,54

15 augustus:

Bond tegen het vloeken	€ 169,65
Herv. Evang. Eben-Haëzer i.o.	€ 315,39

Verder is ontvangen via H. Wijgerse een bedrag van € 10,- voor *Reformatief*. □

ambtsdragers uit Ridderkerk aanwezig waren, werd zondagmiddag het teken en zegel van de Heilige Doop bediend aan Johanna Wilhelmina Se-Juin, dochter van Gert en Betty Schuit-Boer (Marnixstraat 30). Een groot moment en dat niet alleen voor de doopouders. De tekst van de woordbediening was Genesis 17 : 11b, “en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen Mij en tussen u.” De Heere schenke Gert en Betty al het nodige en schenke Zijn onmisbare zegen bij de opvoeding van de kleine Anne-Wil. Deze wens geldt eveneens met betrekking tot haar broertje Tiemen, opdat zij met wijsheid de hun toevertrouwde kinderen mogen opvoeden in de vreze des Heeren.

### Huwelijksjubileum

Vorige week vrijdag, 20 augustus, was het 40 jaar geleden dat het echtpaar Kooy-Matena (P.C. Hooftlaan 125) in het huwelijk trad. We feliciteren ons bestuurslid, zijn vrouw, kinderen en overige familie van harte met dit heuglijke feit. Ondanks de zeer ernstige zorgen die er zijn rond de gezondheid van de heer Kooy, blijft het toch een gedenkwaardig moment. Bovenal een moment om dankbaar te zijn dat de Heere nog spaarde en bewaarde, ook in de band van het huwelijk. Met de dichter van Psalm 134 mogen we opwekken om God te loven: “Heft uw handen op naar het heiligdom, en looft de Heere.” De Heere zij u, en allen die u lief en dierbaar zijn, van harte nabij en schenke u al het nodige in deze voor u zo moeilijke tijd. In familiekring werd vorige week bij dit jubileum stilgestaan.

### Tenslotte

De meeste vakanties zijn inmiddels weer voorbij. We hopen dat iedereen, hetzij ver weg of dichterbij, misschien zelfs wel thuisblijvend, gelegenheid heeft gekregen om tot rust te komen en daardoor ook nieuwe krachten kon opdoen. Een veelbewogen tijd ligt achter ons. Nadrukkelijk werden we bepaald bij de ernst van het leven in verband met ziektes en de soms plotselinge en onverwachte eindigheid van ons aller aards bestaan. Dat het ons tot troost mag strekken dat de Heere van alles afweet. Hij schenke ons allen wat we nodig hebben. We denken in deze dagen ook, nu de scholen weer zijn begonnen, aan al het onderwijzend personeel. Beginnend bij de meester en de juf op de basisschool tot de hoogleraar aan de universiteit. Het is een belangrijke en verantwoordelijke taak onze jeugd te onderwijzen. Daarom bidden we om Zijn zegen ook over dit werk. We denken ook aan het kerkelijke leven nu het winterwerk straks vorm mag gaan krijgen. Veel werk moet er nog worden verzet binnen ons nog zo jonge kerkverband. Ook daarvoor vragen we om Zijn zegen. Zondag mag het Woord weer onder ons worden bediend. U laat uw plaats toch niet onbezet? □

*Vertrouw op Hem te aller tijd, o gij volk!  
Stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht;  
God is ons een Toevlucht.  
(Psalm 62 vers 9 onber.)*

Wij zijn de HEERE dankbaar dat op vrijdag 20 augustus jongstleden onze lieve ouders en grootouders

P. Kooy & M. Kooy – Matena

mochten gedenken dat zij 40 jaar in het huwelijk waren verbonden. Deze bijzondere dag hebben wij in familiekring mogen gedenken. Wij hopen en bidden dat onze ouders nog voor elkaar en voor ons als (klein)kinderen, door de HEERE gespaard en bewaard mogen blijven.

A. Kooy  
E.J.J. Kooy – Goudriaan  
Maartje  
Jan Pieter  
Anneleen

W.P. Kooy  
P.C.C. Kooy – Kaars  
Marije  
Willemieke  
Lotte

P.C. Hooftlaan 125  
3351 EM Papendrecht

*Reformatief* is een tweewekelijkse uitgave van de Stichting tot behoud van de Nederlandse Hervormde kerk van de gemeente van Papendrecht, en zal (na oprichting daarvan) overgaan naar de Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer te Papendrecht.

Tijdelijk bestuur: J.C. van Os (voorzitter), W.P. Kooy (secretaris, Heidezoo 34, 3355 SC, 078-6158559, peter.kooy@worldonline.nl), P. Kooy (penningmeester), J. Bezemer, P.A. Klop, J.G. Korevaar, A. Kooy, H. Wijgerse.

Elektronische versies: [www.reformatief.nl](http://www.reformatief.nl)  
Redactieadres en coördinatie verspreiding:  
Fam. Bezemer, Beukmolen 46, 3352 AD, tel. 078-6155076 (na 21:00 uur)  
E-mail: [redactie@reformatief.nl](mailto:redactie@reformatief.nl)  
Eindredactie: P. Kooy, P.C. Hooftlaan 125, 3351 EM, tel. 078-6154662

*Reformatief* wordt gratis verspreid.  
Giften: bankrek. 3930.97.536 t.n.v. St. Behoud Ned. Herv. kerk Papendrecht. □