



# Reformatief

Contactblad van de Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. te Papendrecht  
behorend tot de Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk

Jaargang 1 - nummer 9

17 juli 2004

## Zwart, doch lieflijk...

*Ik ben zwart, doch lieflijk (gij dochters van Jeruzalem),  
gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo.*  
Hooglied 1 : 5

### Meditatief

Uit het boek Hooglied heeft de kerk van Christus de eeuwen door onderwijs en troost mogen ontvangen. Het boek Hooglied spreekt ons van de liefde tussen Christus en Zijn Bruidsgemeente. Alleen van die liefde kan gezegd worden dat ze sterker is dan de dood. De liefde tussen Christus en Zijn Bruidsgemeente blijft tot in alle eeuwigheid. "Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart of bange nood, mijn vlees en hart, zo zult Gij zijn voor mijn gemoed mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed."

In Hooglied 1 : 5 spreekt de Bruid de dochters van Jeruzalem aan. Wie zijn die dochters van Jeruzalem en wat hebben we daaronder te verstaan? Meerdere malen komen we de dochters van Jeruzalem in het boek Hooglied tegen. In Hooglied 5 : 9 lezen we hoe de dochters van Jeruzalem aan de Bruid vragen: "Wat is uw Liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen?" Zij zijn begerig naar het antwoord van de Bruid. Zij willen door de Bruid onderricht worden. Evenals de Bruid zelf, vertegenwoordigen de dochters van Jeruzalem de kerk van Christus. De Bruid vertegenwoordigt de gelovigen, die bevestigd zijn in de genade, die geoefend zijn in het woord der gerechtigheid, terwijl de zuigelingen in de genade voorgesteld worden als de dochters van Jeruzalem.

De Bruid gaat de dochters van Jeruzalem onderrichten, opdat ook hun harten vervuld mogen worden met blijdschap en vrede in het geloven. De Bruid vertelt hen: "Ik ben zwart, doch lieflijk (gij dochters van Jeruzalem), gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo." Kedar was een bedoeïenenvolk dat in tenten van zwart geitenhaar woonde. Die tentdoeken waren niet bepaald fraai om te zien. Zij verschoten door de felle zonnestralen. Het woestijnzand werd er door de wind tegenaan gejaagd. Bij de gordijnen van Salomo hebben we te denken aan de prachtige tapijten en wandkleden van Salomo's paleis. Voor deze koning van Israël was het beste niet goed genoeg en het mooiste niet mooi genoeg. Enerzijds vergelijkt de Bruid zich met die tenten van zwart geitenhaar, die alle schoonheid missen, en anderzijds belijdt ze dat ze zo lieflijk is als de gordijnen van Salomo. Hoe is

dat nu mogelijk? Zwart en toch lieflijk. Wat bedoelt de Bruid hier nu eigenlijk mee?

De Bruid belijdt: "Ik ben zwart." Vanwege onze zonden zijn we zwart in de ogen van God. We kunnen voor Hem niet bestaan. In Adam zijn we de vader der leugenen toegefallen. Niemand is er die God zoekt. Allen zijn wij afgeweken. Geloven wij dat we van nature een vijand van God zijn en dat we ook na ontvangen genade een goddeloze blijven? De Bruid erkent eerlijk: "Ik ben zwart." Wanneer Gods Geest ons aan onszelf ontdekt, wordt de taal van de psalmisten onze taal. Met David belijden we het: "Ik heb gedaan, wat kwaad is in Uw oog; dies ben ik, Heer', Uw gramschap dubbel waardig. 'k Erken mijn schuld, die U tot straf bewoog. Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig." Een kind van God moet tot zijn droefheid erkennen dat hij van zichzelf zwart is en zwart blijft. Toch mag daarop volgen: "Ik ben lieflijk." We zijn lieflijk in Hem, Die ons heeft liefgehad en ons van al onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed. Christus is ons door de Vader tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligheid, ja tot een volkomen verlossing geschonken.

Als we door genade op Christus leren leunen en God ons om Christus' wil de zonden vergeeft, gaan we de zonden ook haten en vlieden. Als de Heere ons trekt uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht, wordt het onze begeerte om naar al Zijn geboden te leven. Toch hebben we nog dagelijks te strijden met ons eigen verdorven ik. We zijn tot hinken en zinken ieder ogenblik geneigd. Ziende op onszelf moeten we het belijden: "Ik ben zwart." Toch mocht de Bruid het ook belijden: "Ik ben lieflijk." Omdat de Heere, haar Bruidegom, Zijn beeld in haar hersteld had.

De belijdenis: "Ik ben zwart, doch lieflijk" kan niet alleen betrokken worden op elk kind van God in het bijzonder, maar ook op de kerk in haar geheel. De kerk is zwart. Dan hoef je maar te denken aan de wereldgelijkvormigheid in de kerk, aan de vele dwalingen die binnen de kerk geduld worden, aan de verdeeldheid, de dode rechtzinnigheid en noem maar op. Toch is de kerk ook lieflijk, namelijk als we zien op de beloften Gods aan haar ge-

Samenkomsten in de komende weken (Noordersingel 22):

zondag 18 juli	8:15 uur	Kand. J.B. Boesaard (Katwijk aan Zee) Voorzang: Ps. 25 : 4
	14:30 uur	Ds. K.J. Kaptein (Sprang-Capelle) Voorzang: Ps. 26 : 6 + 8
	Collecten:	1. Stichting Adullam (gehandicaptenzorg op reformatorische grondslag) 2. Herv. Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. (Hersteld Ned. Herv. Kerk) 3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw
zondag 25 juli	8:15 uur	Ds. W. Groenenboom (Waardenburg) Voorzang: Ps. 27 : 3
	<b>14:00 uur</b>	Ds. J.W. van Estrik (Goedereede) Voorzang: Ps. 28 : 1 + 5
	Collecten:	1. Stichting ZOA Vluchtelingen­zorg (hulp aan slachtoffers van oorlogsgeweld en hongersnood in Darfur, westelijk Sudan) 2. Herv. Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. (Hersteld Ned. Herv. Kerk) 3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw
zondag 1 augustus	8:15 uur	Ds. J. Koppelaar (Abbenbroek) Voorzang: Ps. 29 : 1
	14:30 uur	Kand. M. Diepenveen (Stellendam) Voorzang: Ps. 30 : 1 + 3
	Collecten:	1. Stichting Isaäc da Costa-Fonds (steun voor de kerkbouw van de Messiasbelijdende gemeente van ds. Baruch Maoz in Israël) 2. Herv. Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. (Hersteld Ned. Herv. Kerk) 3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

geven. Christus heeft beloofd dat de poorten der hel Zijn gemeente niet zullen overweldigen. Door Woord en Geest vergadert Christus Zijn kerk. Waar het Woord recht bediend wordt, waar het evangelie van vrije genade verkondigd wordt, daar heeft Christus Zijn kerk. Dat Woord zal nooit ledig tot Hem wederkeren. “Voor een doorn zal een dennenboom opgaan, voor een distel zal een mirteboom opgaan.” Waar het Woord Gods recht verkondigd wordt, zullen er zondaren tot bekering komen en zal er blijdschap zijn in de hemel bij de engelen voor Gods troon.

Hier op aarde belijdt de kerk: “Ik ben zwart doch lieflijk.” Eenmaal hoeft zij niet meer te zeggen: “Ik ben zwart”, als haar bede “Kom haastiglijk, mijn Liefste” verhoord is. Wanneer Christus wederkomt, zal Hij alle tranen van onze ogen afwissen. Hij heeft ze allemaal in Zijn fles vergaard. Na het “kortstondig ongeneugt” van deze aardse woestijnreis mogen we ons dan eindeloos in Hem gaan verheugen. Wanneer Christus wederkomt, zal onze blijdschap “ten hoogste toppunt stijgen.” We zullen verlost worden van het lichaam der zonde en des doods. Na de jongste dag gaat geloven over in aanschouwen en wordt de hoop vervuld. Daar hoeft de kerk niet meer te zeggen: “Ik ben zwart”, daar mag zij het betuigen: “Ik ben lieflijk.” Om de

lieflijkheid van dat zalig hemellevens te ontvangen, om in die heerlijkheid van Gods kerk te delen, moeten we hier op aarde reeds een levend lidmaat van Gods kerk zijn. Geliefden, stel dan toch uzelf de vraag of de taal van de Bruid uit het Hooglied ook reeds uw taal mag zijn, en of het verlangen van de Bruid uit het Hooglied ook reeds uw verlangen mag zijn.

Hoevelen belijden als hun gevraagd wordt hoe het met hen is: “Ik hoop dat het goed mag komen.” Maar als gevraagd wordt, waar die hoop op gebaseerd wordt, blijft men het antwoord schuldig. Hoop doet leven, luidt het spreekwoord. Maar een dergelijke hoop doet de mens onbekeerd voortleven. Wie hopen mag op God in Christus, heeft leren wanhopen aan zichzelf. Hoop doet leven, luidt het spreekwoord. God leert Zijn kinderen dat leven doet hopen. Als Hij leven gunt aan onze ziel, ontstaat er hoop op God. Een levende hoop, een hoop die niet beschaamt. Die hoop stempelt ons leven. Christus legt Zijn kerk, die alle hoop in zichzelf verloor, een nieuw lied in de mond:

*Gij immers wilt of zult nooit onze hoop beschamen; de Heere zij eeuwig lof en elk zegg’: Amen, amen!*

Zegt ook uw hart op deze woorden ja en amen?

Ds. P. de Vries

Erg veel nieuws kunnen wij u op dit moment niet melden. In deze tijd waarin de vakanties beginnen, liggen ook veel van de bestuurlijke werkzaamheden zo goed als stil. Enkele bestuursleden hebben Papendrecht inmiddels al verlaten voor een vakantie. We hopen dat zij de nodige rust mogen ondervinden en nieuwe krachten op zullen doen.

In de vorige uitgave van *Reformatief* hebben we u al een schets voorgehouden van het winterwerk dat ons voor de komende winterperiode voor ogen staat. Het ziet er naar uit dat we u daarvan na de vakantieperiode meer details kunnen melden.

### Bijbel

Het kan iedereen gebeuren: 's zondags bij de kerk aankomen en tot je schrik bemerken dat je je bijbeltje bent vergeten. Dat hoeft geen onoverkomelijk probleem te zijn. Als dit zich voordoet, kunt u gerust even onze koster aanspreken en die kan u voor dat moment wel helpen. Dringend verzoeken wij u om, ook in dit geval, beslist geen gebruik te maken van één van de vele bijbeltjes die in de banken liggen van hen die ons in zo'n ruime mate gastvrijheid verlenen. Hoe voor de hand liggend die keuze misschien ook is. Daar kunnen alleen maar vervelende situaties door ontstaan, die beter voorkomen kunnen worden. Het betreft hier persoonlijke eigendommen waar men vaak zeer aan gehecht is, waar men zeer zorgvuldig mee omgaat en die bovendien vanwege emotionele redenen vaak onvervangbaar zijn. Daarom herhalen we met klem het verzoek om geen gebruik van de aanwezige bijbels te maken, ook niet als u uw bijbel vergeten bent. Dat voorkomt tevens dat er bijbels zoekraken zoals onlangs nog het geval was.

### Reformatief

Zoals de vorige keer al werd aangekondigd, zal er op D.V. 14 augustus geen *Reformatief* verschijnen in verband met de vakanties. Het volgende nummer, dat D.V. 31 juli zal verschijnen, zal daarom gelden voor een periode van vier weken. □

### Onze zieken

Mevr. Verheul (Pontonniersweg 129) verblijft nog in het Alb. Schweitzer Ziekenhuis lokatie Dordwijk (Postbus 444, 3300 AK Dordrecht). Inmiddels is zij drie keer geopereerd. Zij voelt zich vaak erg ziek en kan dan ook nauwelijks bezoek ontvangen. Naar het zich nu laat aanzien, zal het genezingsproces nog een lange weg zijn. In deze moeitelijke omstandigheden denken we aan wat de apostel Petrus schrijft in zijn

eerste algemene brief: "Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u." De Heere schenke u al het nodige.

Voor wat betreft de zieken thuis denken we in het bijzonder aan Marion van den Adel (Vossiusstraat 10). We kunnen u maar weinig verandering aangaande haar ziekte melden. Dat houdt dan tevens in dat haar omstandigheden zeer ernstig blijven. Staan we als mensen dan soms schijnbaar zo machteloos, we weten dat we met een almachtig God van doen hebben. Zijn arm is niet verkort en Zijn macht is niet ingeperkt. Een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel, zo schrijft de apostel Jakobus. Zullen we dan ook als gemeente zo biddend om onze zieken gaan staan? Dan denken we niet alleen aan mevr. Verheul en Marion van den Adel, maar eveneens aan alle andere zieken thuis wiens namen we hier nu niet noemden.

### Rouw

Moeilijke dagen zijn het voor de fam. Ooms (Westeind 194). Het plotselinge overlijden van een schoondochter heeft een diepe rouw over de familie gebracht. Hoe dicht leven en dood bij elkaar liggen, blijkt ook in dit geval. Drie dagen voor haar overlijden schonk zij het leven aan een gezonde zoon. Blijdschap en verdriet liggen zo erg dicht bij elkaar. Boven het rouwbericht stond Psalm 103 : 8 afgedrukt, dat ons nadrukkelijk bepaalt bij de kortstondigheid van het leven. Jeanette Ooms-Jansen werd 38 jaar oud. De roepstem komt zo ook tot ons. Het is de mens immers gezet eenmaal te sterven. Wij weten echter niet wanneer dat moment voor ons persoonlijk aanbreekt. Het is daarom, dat wij altijd bereid dienen te zijn. Bereid om de Heere te ontmoeten. Sterven is immers God ontmoeten. En wat zullen we dan, als we niet weten van een Borg en Middelaar Jezus Christus? Treffend in dit verband was de tekst die de familie in een rouwadvertentie liet afdrukken: "Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekommen." Wij condoleren de achterblijvende familie met het smartelijk verlies van deze geliefde. De Heere schenke u Zijn troost en sterke u allen in het dragen van dit verlies.

### Tenslotte

Vanuit Spreuken 3 werden we onlangs in de prediking bepaald bij het leven der bekering. Vanuit het 6<sup>e</sup> vers kwam zowel een aansporing (Ken Hem) als een belofte (Hij zal) tot ons. Het gaat dan over de liefdekennis. Moeten we niet bekennen dat wij vaak veel te klein denken van Gods liefde? De aansporing om Hem te kennen blijft staan. Uit en van zichzelf kan de mens dat niet. Het is Gods Geest die ons dat leert. Hoe dit allemaal precies in zijn werk gaat, is voor ons enerzijds wonderlijk en anderzijds verborgen. Weet wel dit: de Heere Jezus

heeft het ons gezegd, we lezen het in het evangelie van Johannes: "Ik ken de Mijnen, en word van de Mijnen gekend." Ziet u, Hij, dat is de Heere Jezus, gaat voorop. Wij mogen Hem kennen omdat Hij ons al eerder kende. Dat dit ons mag troosten, bemoedigen en aansporen. □

## Verantwoording

De opbrengst van de gehouden collecten in de afgelopen weken is als volgt:

27 juni:		
ZOA Vluchtelingen zorg	€	229,88
Herv. Evang. Eben-Haëzer i.o.	€	409,28
4 juli:		
Stichting Predikantstraktementen	€	495,55
Herv. Evang. Eben-Haëzer i.o.	€	337,57

Verder is ontvangen via P.A. Klop een bedrag van € 20,- als dank voor het ontvangen van een boekje i.v.m. het behalen van het diploma. □

Blijf bij mij

Moet ik door donk're diepten heen,  
Laat, Heere, mij daar niet alleen;  
Wil van mijn zijde daar niet wijken.  
Want zonder U, in angst en smart,  
In droefenis, zou 't bange hart  
In wanhoop zekerlijk bezwijken.

Mag ik op blijde hoogten staan,  
Blijf, Heere, aan mijn zijde gaan.  
Wil mij Uw steun ook daar bewijzen,  
Want zonder U, vol hoogmoedszin,  
Stort ik de diepste afgrond in,  
Om daaruit nimmer te verrijzen.

Met U alleen, wat 'k ook ontmoet,  
Dan, dan slechts is het alles goed,  
Want dan kan ik op U steeds leunen.  
Ach, blijf dan immer aan mijn zij,  
Wat 't leven brengt, blijf mij nabij,  
Blijf met Uw arm mij ondersteunen.

(overgenomen uit 'Om Sions Wil')

(Familiebericht)

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor het meelevende vóór en na de komst van Anne-Wil. Het heeft ons heel erg goed gedaan.

Gert, Betty en Tiemen Schuit  
Marnixstraat 30

juli 2004

*Reformatief* is een tweewekelijkse uitgave van de Stichting tot behoud van de Nederlandse Hervormde kerk van de gemeente van Papendrecht, en zal (na oprichting daarvan) overgaan naar de Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer te Papendrecht.

Tijdelijk bestuur: J.C. van Os (voorzitter), W.P. Kooy (secretaris, Heidezoo 34, 3355 SC, 078-6158559, peter.kooy@worldonline.nl), P. Kooy (penningmeester), J. Bezemer, P.A. Klop, J.G. Korevaar, A. Kooy, H. Wijgerse.

Elektronische versies: [www.reformatief.nl](http://www.reformatief.nl)  
Redactieadres en coördinatie verspreiding:  
Fam. Bezemer, Beukmolen 46, 3352 AD, tel. 078-6155076 (na 21:00 uur)  
E-mail: [redactie@reformatief.nl](mailto:redactie@reformatief.nl)  
Eindredactie: P. Kooy, P.C. Hoofllaan 125, 3351 EM, tel. 078-6154662

*Reformatief* wordt gratis verspreid.  
Giften: bankrek. 3930.97.536 t.n.v. St. Behoud Ned. Herv. kerk Papendrecht. □

Colofon