



Reformatief

Contactblad van de Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. te Papendrecht
behorend tot de Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk

Jaargang 1 - nummer 7

19 juni 2004

Nauwelijks zalig worden

Meditatief

Ons tekstgedeelte spreekt duidelijk van tweeërlei volk, namelijk rechtvaardigen en goddelozen, maar ook van tweeërlei weg en einde, namelijk zaligheid of rampzaligheid, een eeuwig wel of een eeuwig wee. Naar het Woord des Heeren is het één van tweeën. Nu komt gelijk al die belangrijke vraag tot ons: Bij welk volk horen wij? Mogen wij deel uitmaken van de rechtvaardigen, of horen wij bij de goddelozen en zondaren?

We willen nu eerst eens bezien wie die rechtvaardigen eigenlijk zijn. Zijn dat mensen die rechtvaardig, zonder zonde, heilig voor Gods aangezicht leven? O nee, het zijn mensen van gelijke bewegingen als wij. In zichzelf zijn ze ook zondaren en goddelozen. Toch worden ze hier door Petrus rechtvaardigen genoemd. Waarom? Wel, deze mensen zijn vaardig tot het recht. Ze hebben het recht van God liefgekegen. Het zijn door genade onderdanen van Koning Jezus. Zijn Woord en stem heeft heerschappij gekregen in hun leven. Ze hebben een lust en begeerte in het hart om te leven en te wandelen naar de wetten en inzettingen des Heeren. Ze hebben geleerd dat ze met hun eigen gerechtigheid voor God niet kunnen bestaan. In de Middeleeuwen Gods en der mensen, Jezus Christus, zijn ze voor de levende God rechtvaardig, want God ziet Zijn kinderen als rechtvaardigen, alleen in Jezus Christus, Zijn geliefde Zoon.

Welnu, van deze rechtvaardigen, die alleen rechtvaardig zijn voor Gods aangezicht in Jezus Christus, van die staat nu geschreven dat ze nauwelijks zalig worden. Maar dat is merkwaardig, zal misschien iemand zeggen. Tegenwoordig hoort men zo vaak beweren, ook van kansels, dat zalig worden zo gemakkelijk en eenvoudig gaat. Daar heeft men in deze tijd vaak niet de minste moeite mee.

Maar Gods Woord zegt ons hier overduidelijk dat deze rechtvaardigen, deze kinderen des Heeren, "nauwelijks" zalig worden. Het gaat voor dat volk door de nauwte en de engte heen. Voor het woordje "nauwelijks" staat in het Grieks letterlijk: "met moeite" zalig worden. Dat wil zeggen door de engte en de moeite heen. De Kerk wordt alleen

*En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt,
waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen?*

1 Petrus 4 : 18

zalig door de gevaren van druk en lijden, ja zelfs door het sterven heen. Dit wordt praktijk voor de levende Kerk des Heeren. Zij sterven bij het levend worden en gaan ten onder bij het gered worden. Zalig worden gaat dus langs een weg waarin men zijn leven moet verliezen.

Wat is zalig worden eigenlijk? Zalig worden is vol van God worden! En nu zegt Petrus in onze tekst: "Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt." Let hier wel op. Hij *wordt* zalig, dat wil zeggen, dat hij het van nature niet is. Wat zijn we dan wel? Wel, van nature zijn we allen rampzalig, dat wil zeggen: leeg van God. We zijn God kwijt, we leven ver van het paradijs en buiten Zijn gemeenschap, en we zijn op weg naar de eeuwige duisternis van de rampzaligheid. En nu is dit het jammerlijke, dat onze ogen van nature hiervoor juist gesloten zijn. We beseffen niet hoe groot onze nood is, en nog minder beseffen we dat we uit die nood en ellende verlost moeten worden.

En zie, dat krijgt nu Gods levende Kerk te leren en te ervaren. Een mens, die ontdekt wordt aan zijn Gods-gemis, die ervaart dat zijn schuld en zonden liggen tussen God en zijn ziel en hem scheiden van Gods gemeenschap, die ervaart het woord van onze tekst, dat het een "nauwelijks" zalig worden is. En toch is er bij dat volk een honger en dorst naar de gerechtigheid van Christus, ja, hun hart roept uit tot de levende God, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen.

Maar hoor nu het Goddelijke genadewonder! Als wij geen waardigheid in onszelf hebben om tot de Heere te gaan, dan komt de Heere tot ons. Op Zijn tijd en wijze komt Hij te zeggen: "Ik moet heden in uw huis blijven." Dan wordt Christus aan u geopenbaard, verklaard en weggeschonken als die enige Naam, Die onder de hemel gegeven is, door Welke wij moeten zalig worden. De Heere komt plaats te maken voor Zijn eigen werk, opdat een wederhorig kroost altijd bij Hem zou wonen. Heeft de Heere zo reeds Zijn intrede gedaan in ons hart? Welzalig is de mens, die dit te beurt mag vallen. Dan wordt het zalig ervaren: "Indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot

Samenkomsten in de komende weken (Noordersingel 22):

zondag 20 juni	8:15 uur	Ds. J. Kot (Borssele) Voorzang: Ps. 17 : 4
	14:30 uur	Ds. W.J. Teunissen (Melissant) Voorzang: Ps. 18 : 8 + 15
	Collecten:	1. Stichting Kom Over En Help (hulp aan Christenen in nood in Oost-Europa) 2. Herv. Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. (Hersteld Ned. Herv. Kerk) 3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw
zondag 27 juni	8:15 uur	Ds. J. van Rossem (Voorburg) Voorzang: Ps. 19 : 5
	14:30 uur	Ds. C.M. Visser (Boven-Hardinxveld) Voorzang: Ps. 20 : 1 + 3
	Collecten:	1. Stichting ZOA Vluchtelingen­zorg (hulp aan vluchtelingen als gevolg van oorlogen, natuurrampen e.d.) 2. Herv. Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. (Hersteld Ned. Herv. Kerk) 3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw
zondag 4 juli	8:15 uur	Ds. C. Oorschot (Tholen) Voorzang: Ps. 21 : 13
	14:30 uur	Ds. J. Koppelaar (Abbenbroek) Voorzang: Ps. 22 : 12 + 13
	Collecten:	1. Stichting Predikantstraktementen voor Nederlandse Hervormde Gemeenten in hersteld verband 2. Herv. Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. (Hersteld Ned. Herv. Kerk) 3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.”

Petrus vervolgt met de vraag: “Waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen?” Goddeloos wil zeggen: God-loos, los van God. Met deze goddelozen bedoelt Petrus hier niet alleen hen die in openbare en uitbrekende zonden leven, maar ook die keurige, nette, brave mensen, die elk het zijne geven... en ook vele kerkmensen. Daar kijkt u misschien wel vreemd van op, maar toch is het de waarheid, gegrond op Gods Woord. Het zijn die kerkmensen, die nog nooit in hun leven zondaar voor God zijn geworden. Die in dodelijke lijdelijkheid en valse gerustheid voortleven. Het zijn “de gerusten te Sion en de zekeren op de berg van Samaria”, waar Amos zijn “wee” over uitspreekt. Ze blijven onbewogen onder de prediking van het Woord. De hemel verkwikt hen niet en de hel verschrikt hen niet. Het laat hen alles koud. Ze zijn als de hond van de smid, die bij het vuur ligt. De opspattende vonken van het vuur verschrikken hem niet. Het beest is er aan gewend en blijft rustig liggen. Dat is het beeld van de verstokte zondaar, liggend in zijn doodstaat voor God.

En nu vraagt Petrus: Waar zullen deze mensen

nu verschijnen? Christus heeft het herhaaldelijk gezegd in de Evangelieën, dat zij komen in de plaats waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Vreselijk zal het zijn om straks voor de Rechter van hemel en aarde te moeten verschijnen, en dan Christus en Zijn genade niet gekend te hebben. O, dat wij dan de tijd ons gegeven zouden mogen uitkopen, om die vrede te zoeken die alle verstand te boven gaat. Nu, nu het nog kan.

We stonden stil bij zaligheid en rampzaligheid. Waarom heeft Petrus deze woorden in zijn brief geschreven? Allereerst tot bemoediging van de levende Kerk des Heeren, maar het is ook een woord van ernstig vermaan tot zondaren en goddelozen.

Wij mogen nog leven en verkeren in het lieflijk heden der genade. Nu is het nog de welaangename tijd, de dag der zaligheid. Nog roept de Heere ons tot bekering, want Hij heeft geen lust in de dood van de zondaren en de goddelozen, maar daarin heeft Hij lust, dat wij ons zouden bekeren en leven. Ook nu wordt het ons weer toegeroepen: “Zoekt de Heere, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.” Haast u dan om uws levens

wil, want de Rechter staat voor de deur. Straks komt Hij weder op de wolken des hemels, om te oordelen de levenden en de doden.

De Heere heeft een strijdende Kerk hier op aarde, maar de strijd zal niet lang meer duren. Nog even, dan zijn ze van de strijd ontheven, om zonder strijd en zonder zonde, Hem eeuwig te loven en te prijzen.

Dan zingen zij, in God verblijd,
Aan Hem gewijd,
Van 's Heeren wegen.

Wijlen ds. J. Catsburg

Van de bestuurstafel

Na 1 mei 2004

Kortgeleden ontvingen we een schrijven van de Algemene Kerkenraad van de plaatselijke Hervormde (PKN) Gemeente. We willen daar maar niet al te veel van zeggen. Het enige wat we hierover willen schrijven is, dat de opstelling van de Algemene Kerkenraad ten opzichte van ons, alsmede de manier waarop men ons meent tegemoet te moeten treden, ons diep heeft bedroefd.

Onder het bovenstaande kopje heeft een landelijke krant, die ook onder ons veel wordt gelezen, onlangs een drietal interviews gepubliceerd met de voorzitters van de synodes van kerken die zijn ontstaan op 1 mei jl. Eén van de vragen die werd voorgelegd luidde: "Ziet u mogelijkheden dat de breuk weer geheeld zou kunnen worden?" Het antwoord wat onze synodepreses Ds. D. Heemskerk hierop onder andere gaf was: "Nee, die zie ik eigenlijk niet." Lezend wat de Algemene Kerkenraad ons schrijft, kunnen wij niet anders dan hem hierin volledig bijvallen.

Classis

Donderdag 10 juni jl. heeft de classis opnieuw vergaderd. Het moderamen van de classis is inmiddels voltallig. Ook zijn visitatoren benoemd. Een commissie van drie heeft alle binnengekomen gegevens uit de verschillende plaatsen op een rij gezet en in deze vergadering aan de classis voorgesteld.

Eigenlijk zijn er drie situaties te onderscheiden. In de eerste plaats zijn dat gemeenten die nu in hun geheel deel uitmaken van de Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk, op de tweede plaats delen van gemeenten met één of meerdere ambtsdragers, en tenslotte groepen zonder ambtsdragers. Zoals u weet behoren wij tot de laatstgenoemden. Op grond van de grootte van onze groep komen wij (nog) niet in aanmerking om een gemeente te stichten. Daarom zullen we overgaan tot het stichten

van een Evangelisatie. Hoe dit precies vorm moet krijgen zal met de visitatoren van onze classis besproken gaan worden. U begrijpt dat dit proces niet alleen goed doordacht maar ook heel zorgvuldig zal moeten gebeuren. Dit om te voorkomen dat overhaast besluiten worden genomen en op een later tijdstip zaken weer teruggedraaid moeten worden.

Eén en ander houdt ook in dat de ambten onder ons voorlopig nog niet terug zullen komen. Wel zijn er regelingen getroffen dat wanneer een ambtelijke dienst noodzakelijk is, bijvoorbeeld in verband met de bediening van de Heilige Doop, dit mogelijk is.

Winterwerk

Hoewel het volop zomer aan het worden is, zijn we ook bezig ons te richten op het komende winterseizoen. Een eerste verkenning is de vaststelling van de omvang van de verschillende leeftijdsgroepen voor de catechisaties. Wat we op de catechisaties gaan behandelen is ook aan de orde op onze bestuursvergaderingen. Tevens zal gekeken worden naar mogelijkheden voor het starten van verenigings- en kringwerk.

Verzoek

Voor we onze samenkomsten in het kerkgebouw aan de Noordersingel mochten beginnen, hebben we u op de laatst gehouden informatieavond op de hoogte gesteld van de regels die we in acht nemen bij het gebruiken van het kerkgebouw. We zijn blij dat er in grote mate gehoor wordt gegeven aan onze oproep om ons hieraan te houden. Het kan echter gebeuren dat er in onze samenkomsten kerkgangers van elders komen die niet geheel op de hoogte zijn van wat wij met betrekking tot het gebruik van het kerkgebouw hebben afgesproken. Als bestuur hebben we daar ook niet altijd het volle zicht op. Daarom bij deze een vriendelijk verzoek. Als u op enig moment met kerkgangers van buiten

De opbrengst van de gehouden collecten in de afgelopen weken is als volgt:

30 mei:

St. Spaanse Evangelische Zending € 199,35
Herv. Evang. Eben-Haëzer i.o. € 371,20

31 mei:

Stichting De Ondergrondse Kerk € 88,59
Herv. Evang. Eben-Haëzer i.o. € 166,55

6 juni:

Stichting Predikantstraktementen € 534,36
Herv. Evang. Eben-Haëzer i.o. € 292,77

Verantwoording

de gemeente in aanraking komt die zich – onwettend – niet voegen naar de regels en gebruiken die wij hebben afgesproken, wilt u dan zo vriendelijk zijn om dit aan ons als bestuur kenbaar te maken? Wij op onze beurt zullen dan op gepaste wijze deze kerkgangers van de gangbare regelingen op de hoogte brengen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. □

Pastoraal

Onze zieken

In onze vorige *Reformatief* hebben we de verwachting uitgesproken dat mevr. Verheul (Pontonniersweg 129) uit het ziekenhuis zou worden ontslagen, en zo is het ook daadwerkelijk gegaan. Ondanks de verschillende hulpmiddelen die haar, ook thuis, ter beschikking stonden, wil haar voet maar niet genezen na de operatie. Het lijkt er zelfs op dat haar situatie eerder verslechtert dan verbetert, en dat geeft erg veel zorgen. Opnieuw was opname in het ziekenhuis daarom noodzakelijk. We wensen u veel sterkte en bidden of de Heere de middelen ter genezing nog wil zegenen. We luisteren naar wat Jesaja schreef: “Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn; Ik ben de Heere, uw God, uw Heiland.”

Na een wat moeilijker periode, hoorden we nu van P. Kooy (P.C. Hooftlaan 125) gelukkig wat gunstiger berichten. Na de bestralingen is de pijn aanvankelijk wel toegenomen, maar nu lijkt het erop dat die aan het afnemen is. We hopen dat ons bestuurslid nu spoedig in de gelegenheid zal zijn om de samenkomsten aan de Noordersingel ook bij te wonen. In de afgelopen dagen moest hij terugkomen bij de behandelende artsen in de Daniël den Hoed Kliniek in Rotterdam. De uitslag hiervan is ons op het moment dat we dit schrijven nog niet bekend. In afwachting van wat de doktoren u zullen meedelen, denken we aan wat David in één van de Psalmen schrijft: “Wentel uw weg op de Heere, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken.”

We denken ook aan Marion van den Adel (Vossiusstraat 10). De laatste berichten die we vernamen, waren dat ze het momenteel naar omstandigheden redelijk maakt. Dat de woorden uit Jozua 1 ook in deze omstandigheden beleefd mogen worden: “Ik zal u niet begeven, en zal u niet verlaten.” We bevelen alle zieken, alsmede zij die met moeite en zorg te maken hebben, van harte in uw voorbede aan.

Tenslotte

Zo ver we kunnen overzien, mag alles onder ons zo zijn voortgang hebben. We mogen in een kerkgebouw ’s zondags rondom het geopende Woord samenkomen, we zijn nog steeds bevoorrecht dat er zowel voor de ochtend- als de middagdienst weke-

lijks een predikant beschikbaar is. De Heere wil zo nog naar ons omzien, onverdiend van onze kant. Vergeten we dan ook niet de Heere daarvoor te danken? Zo werden we in de afgelopen weken ondermeer in de prediking bepaald bij Filippus en de kamerling. Eén van de dingen die naar voren werd gehaald, was dat uit deze geschiedenis duidelijk blijkt dat de Heere ook omziet naar de enkeling. In dit geval was dat de kamerling uit het verre Ethiopië. Het mag echter tot ons aller troost strekken dat de Heere niet veranderd is. Ook vandaag mag het nog gelden dat de Heere naar de enkeling, naar u en ons wil omzien. Denk maar aan wat we aan het begin van dit stukje schreven over onze samenkomsten. De Heere zegene zo ook de prediking onder ons en geve daar ook vrucht op, tot Zijn eer. □

*

Reformatief is een tweewekelijkse uitgave van de Stichting tot behoud van de Nederlandse Hervormde kerk van de gemeente van Papendrecht, en zal (na oprichting daarvan) overgaan naar de Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer te Papendrecht.

Tijdelijk bestuur: J.C. van Os (voorzitter), W.P. Kooy (secretaris, Heidezoo 34, 3355 SC, 078-6158559, peter.kooy@worldonline.nl), P. Kooy (penningmeester), J. Bezemer, P.A. Klop, J.G. Korevaar, A. Kooy, H. Wijgerse.

Elektronische versies: www.reformatief.nl
Redactieadres en coördinatie verspreiding:
Fam. Bezemer, Beukmolen 46, 3352 AD, tel. 078-6155076 (na 21:00 uur)
E-mail: redactie@reformatief.nl
Eindredactie: P. Kooy, P.C. Hooftlaan 125, 3351 EM, tel. 078-6154662

Reformatief wordt gratis verspreid.
Giften: bankrek. 3930.97.536 t.n.v. St. Behoud Ned. Herv. kerk Papendrecht. □