

Waarom niet mee naar de PKN uitgelegd voor kinderen



door dominee en mevrouw Van der Bas

Waarom we niet mogen meegaan naar de nieuwe kerk, de PKN.

Wat je vooraf moet weten:

We zijn nu lid van de Nederlandse Hervormde Kerk. De NHK. Deze kerk gaat samen met de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Lutherse kerk een nieuwe kerk maken. Deze kerk heet de Protestantse Kerk in Nederland. De PKN.

De *kerkorde* is een boek waarin precies is opgeschreven hoe alle dingen moeten gaan in de kerk. Het zijn regels en regeltjes waaruit je kunt weten wat in de kerk moet gebeuren, maar ook wat er in de kerk moet en mag worden gezegd. Ook wat in de kerk geloofd wordt. Iedere kerk heeft zijn eigen kerkorde. Zijn eigen regels en regeltjes dus.

In de *Generale Synode* zitten mensen die moeten zorgen dat de kerkorde, de regels van de kerk, overal in de kerk goed worden gehouden. Deze mensen kunnen ook wel eens dingen in die regels veranderen.

Welk verschil heeft de kerkorde van de NHK met de kerkorde van de PKN?

De regels (kerkorde) van de NHK zorgen ervoor dat alles bij elkaar hoort en bij elkaar blijft. Ze zorgen voor eenheid. Eenheid in geloven. De preek die de dominee uit de Bijbel houdt, heeft steeds dezelfde boodschap. Mensen zijn zondig en hebben een Verlosser nodig. Die kan hen zalig maken van hun zonden. En de mensen hebben de Heilige Geest nodig. Die kan hen het geloof in hun hart geven, zodat ze kunnen geloven dat de Heere Jezus voor hen de straf gedragen heeft.

Wat God in de Bijbel kwaad noemt, is kwaad, en wat God in de Bijbel goed noemt, is goed.

De regels van de NHK zijn gemaakt vanuit de Bijbel en ook vanuit boekjes die mensen vroeger al hebben geschreven. Zij schreven in korte zinnen op, wat zij belangrijk vonden vanuit de Bijbel, zodat zij het aan andere mensen heel kort konden vertellen. Ze wijzen de mensen aan, wat de Heere in de Bijbel bedoelde met heel veel dingen. Wij noemen dat nu *belijdenissen*. Deze woorden schreven ze op in de Heidelbergse Catechismus, in de Nederlandse Geloofsbelijdenis en in de Dordtse Leerregels. Achter in je psalmboek staan deze belijdenissen.

In onze NHK zijn best foute dingen aan te wijzen. In veel kerkenraden en in gemeenten, en ook in andere vergaderingen die de NHK heeft, houden de mensen zich niet aan de regels van de kerk. Niet aan de kerkorde. Ook hebben mensen wel dingen veranderd in die regels. Dingen die niet goed zijn. Maar steeds blijft hetzelfde geloven en dezelfde manier van leven nog de voorrangsregel in de kerk. Dat hoort ook in een kerk. In een kerk horen mensen hetzelfde te geloven en op dezelfde manier te leven. Zo is het altijd geweest en zo moet het ook altijd blijven.

In de regels (kerkorde) van de PKN staan andere dingen. De mensen die deze regels hebben gemaakt, denken er anders over. Iedereen mag verschillend denken, verschillend geloven en verschillend leven. Dat is volgens de regels. In de regels van de PKN moet het kunnen dat je het niet met anderen eens bent. Over wat de Bijbel zegt wat je mag geloven. Je mag het met elkaar oneens zijn over de manier hoe je moet leven volgens de wet van God. Het is dus goed dat je verschillend gelooft en verschillend leeft.

Bovendien moet je het nog goedvinden dat andere mensen dingen zeggen en doen die de Bijbel niet goed vindt. Zélf hoef

je dat niet te geloven of te doen. Maar in de PKN moet je wel goedvinden dat ándere mensen zo geloven en zo doen. In de regels, de kerkorde, heet dat *erkennen en respecteren*.

De synode heeft vaak gezegd dat iedereen die lid is van de PKN dit moet doen. Iedereen die lid is van de PKN moet goed vinden dat andere mensen anders geloven en anders leven. De synode van de PKN zegt: “Ook mensen die anders geloven en anders leven dan dat de Bijbel zegt, geloven echt en leven echt naar het Woord van God.” Ook al zegt de Bijbel hele andere dingen. Je mag niet tegen die mensen ingaan en niet zeggen dat het volgens de Bijbel fout is wat ze doen.

Wat je goed moet vinden van andere mensen

Wat moet je dan van anderen goed vinden en echt geloven vinden in de PKN? En wat zijn de regels voor goed en kwaad?

1. De Heilige Doop en het Heilig Avondmaal zijn niet alleen bedoeld om het geloof van de mensen *sterk* te maken. De Heilige Doop en het Heilig Avondmaal zijn er ook voor om mensen het geloof te laten *krijgen*.
2. De zonde die kinderen meekrijgen van de eerste mens Adam heet de *erfzonde*. De Heilige Doop wast deze erfzonde van de kinderen van een gelovige vader en van een gelovige moeder af.
3. Als een kind niet gedoopt is, en jong sterft, kan het niet zalig worden.
4. Zoals de Heere Jezus het Avondmaal heeft bedoeld, probeert de NHK het Avondmaal te houden. De Lutherse mensen en de roomse mensen geloven dat het iets anders betekent. In de kerkorde van de PKN staat: “Dat is ook goed.”
5. Als je aan het Avondmaal wilt, moet je eerst naar een ouderling gaan om te biechten, je verkeerde dingen

vertellen. Net als in de roomse kerk.

6. Als je gelooft dat de Heilige Geest niet meer van je weggaat, als Hij eenmaal in je hart gekomen is, dan word je vervloekt.
7. We mogen bisschoppen hebben in de kerk. (Net als in de roomse kerk.) Ze moeten zich dan wel aan het Woord van God houden. Ze mogen niet de baas spelen in het land alsof ze de regering zijn.

Deze dingen staan in een belijdenis die de PKN in zijn regels heeft opgeschreven. Deze belijdenis komt uit de Lutherse kerk. Deze heet de *onveranderde Augsburgse Confessie*. Deze is geschreven in het jaar 1530 door meneer Melanchton.

In de regels van de PKN staan ook nog belijdenissen waarin wordt gezegd dat Heilige Schrift, de Bijbel, niet echt het Woord van God is. Ook staat er (haast) in dat alle mensen zalig worden. Dat noemen we *alverzoening*. Verder staat er in dat het niet bijbels zou zijn dat de Heere God mensen uitkiest of mensen verwerpt. Deze belijdenissen heten de *Theologische verklaring van Barmen* en de *Leuenberger Konkordie*.

Hoe de regels van de PKN zijn voor iedereen

In de NHK mogen alleen mensen stemmen over ouderlingen en diakenen (of een dominee kiezen), die belijdenis van het geloof hebben gedaan. In de PKN wordt de regel dat ook de mensen die alleen gedoopt zijn, daarover mogen stemmen.

In de NHK mogen alleen díe mensen kerkenraadslid worden, die belijdenis van hun geloof hebben gedaan, vóór in de kerk. In de regels van de PKN mogen ook mensen die alleen gedoopt zijn kerkenraadslid worden. Als ze ja zeggen in de kerkdienst waarin ze ouderling of diaken worden, is dat

ja-zeggen tegelijk belijdenis van het geloof doen. Ze hebben daarvoor niet eens belijdeniscatechisatie gehad.

In de regels van de PKN staat dat ook kinderen mee mogen doen aan het Avondmaal. De kerkenraad moet beslissen of de kinderen eerst les moeten krijgen daarvoor. En ook wat ze ervoor moeten leren.

In de regels van de PKN staat ook dat mannen met mannen en vrouwen met vrouwen mogen trouwen in de kerk.

Hoe je met de regels van de PKN mag omgaan in je eigen plaats

Wat de PKN in zijn regels heeft staan, hoeft een kerkenraad niet allemaal te doen in zijn eigen kerkgebouw.

De kerkenraad kan een verhaal schrijven waarin hij alles opschrijft wat hij wil doen. De kerkenraad moet dan precies opschrijven hoe hij denkt dat het goed is, zoals het in de Bijbel staat. Dit verhaal moet naar een grotere vergadering van de kerk worden gestuurd. Deze vergadering moet dit verhaal dan goedkeuren.

De kerkenraad kan ook onder een brief zijn handtekening zetten, waarin staat dat hij alleen wil laten preken, geloven, leven en werken in de gemeente zoals het in de Bijbel staat. En zoals het in de drie belijdenissen van vroeger staat. En dat de kerkenraad liever niet wil werken met de andere belijdenissen die andere ideeën hebben en andere manieren van geloven en leven hebben dan dat in de Bijbel staat.

Wat het kost om in je eigen plaats vrij te zijn om te kiezen

De kerkenraad mag zelf weten welke regels ze in het eigen kerkgebouw wil houden. Maar als een andere kerkenraad andere dingen wil doen, is dat ook goed. De kerkenraad moet

dan tegen die andere kerkenraad zeggen: “Wat jullie doen is ook goed en is ook echt.” Iedere kerkenraad moet zelf weten wat hij doet. Als het maar ergens binnen de regels van de PKN past. Alles wat je daarbinnen geloven kunt is goed. Iedereen is vrij om te geloven wat hij wil. En iedereen is vrij om te leven hoe hij wil.

Een paar voorbeelden: Kunnen we eerlijk voor God zijn en dan zeggen dat de Bijbel schrijft dat je de Heilige Geest kunt verliezen als je mag weten dat Hij in je hart is komen wonen? Zegt de Heere God niet in Zijn Woord dat Hij niet en nooit het werk van Zijn handen loslaat? Denk maar aan het begin van de kerkdienst: “Die niet laat varen het werk dat Zijn hand begon.”

Als je zegt dat je de Heilige Geest kunt verliezen, dan is dat zeggen dat je op de trouw van de Heere God niet aan kunt. Dat mag toch niet? Dan staan we toch niet eerlijk tegenover de Heere?

Kunnen we eerlijk zijn voor God en dan zeggen dat er in de Bijbel staat dat mannen met mannen mogen trouwen en vrouwen met vrouwen? En dat ze dan ook nog in de kerk een zegen mogen vragen als ze zo ‘trouwen’? In de Bijbel staat toch dat alle mensen die zo leven en zo blijven leven niet in het Koninkrijk van God kunnen komen? Lees maar in 1 Korinthe 6.

Merk je er wat van in je eigen gemeente?

Heel veel mensen zeggen: “In onze gemeente verandert er niets aan een kerkdienst, en in het andere kerkenwerk.”

Maar dat is niet waar. Iedere dominee, ouderling en diaken zegt geen ja meer tegen de regels van de NHK, maar tegen de regels van de PKN. Dat is ook zo voor iedereen die belijdenis doet en voor iedere vader en moeder die hun kindje laten dopen. Ook al zal je eigen kerkenraad zeggen: “Wij doen in ons eigen kerkgebouw niet aan alles mee wat in de PKN mag.”

Je zegt in de PKN toch ook ja op de belijdenissen die niet hetzelfde zeggen als de Bijbel. Je kunt niet zeggen dat je daar geen ja op zeggen wil. Je hoort bij de PKN, en bij alles wat zij in haar regels heeft staan.

We mogen de bruid van Christus geen kwaad aandoen

Als de regels van de PKN niet echt veranderen, kunnen we geen lid worden van die kerk. Zelfs niet als er wordt gezegd dat de kerkenraad echt vrij mag zijn in het kiezen van zijn eigen regels in zijn eigen kerkgebouw. En dus niet mee hoeft te doen aan allerlei dingen die niet bijbels zijn. We kunnen geen lid worden van die kerk, zelfs niet al zouden we niet hoeven erkennen en respecteren wat mensen ergens anders in de PKN goed vinden en bijbels vinden.

We geloven toch dat de kerk de bruid van Christus is? Mogen we dan de bruid verdriet laten doen en goed vinden dat andere mensen haar zeer doen? Haar laten lijden? Kunnen we eerlijk voor God staan en dan zeggen: “Als we in ons eigen kerkgebouw maar niet mee hoeven te doen met de landelijke regels van de PKN.” Of: “Als we in ons eigen kerkgebouw de bruid van Christus zélf maar geen pijn hoeven te doen.”

Kunnen we dus toelaten dat de bruid van Christus kwaad gedaan wordt, zolang we het maar niet zélf hoeven te doen? Nee toch! Dat is toch niet eerlijk! De bruid van Christus mag geen kwaad gedaan worden. We mogen nooit goed vinden dat dat gebeurt, ook niet door andere mensen!

Dáárom mogen we niet meegaan naar de nieuwe kerk, de PKN.